

Τὸ χέρι τρέμει... Ὁ πυρετός... Ξεχάστηκα πολύ,
ἀσάλευτο ἓνα Μαραμποῦ στὴν ὄχθη νὰ κοιτάζω.
Κι ἔτσι καθὼς ἐπίμονα κι ἐκεῖνο μὲ κοιτᾶ,
νομίζω πὼς στὴ μοναξιά καὶ στὴ βλακεία τοῦ μοιάζω ...
Μαραμποῦ

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μάνα σου κανεῖς δὲν σὲ θυμᾶται
σὲ τοῦτο τὸ τρομακτικὸ ταξίδι τοῦ χαμοῦ.
Θεσσαλονίκη

Κάτου ἀπ' τὸν ἥλιο ἀναγαλλιάζαν οἱ ἐλιές
καὶ φύτρωναν μικροὶ σταυροὶ στὰ περιβόλια.
Τις νύχτες στέρφες ἀπομέναν οἱ ἀγκαλιές
τότες πού σ' ἔφεραν, κατσίβελε, στὴ μπόλια.
Federico Garcia Lorca

Τοῦ ναύτη δώσ' του στὴ στεριά κρεβάτι, καὶ νὰ πιεῖ.
-Ὅλο τὸν κόσμο γύρισες, μὰ τίποτα δὲν εἶδες...-
Ο Λύχνος του Αλλαδίνου

Χόρεψε πάνω στὸ φτερό τοῦ καρχαρία.
Παίξτε στὸν ἀνεμο τὴ γλώσσα σου καὶ πέρνα.
Γυναίκα

Μὰ εἶν' ἓνα κάτι πιὸ βαθὺ πού μὲ λερώνει.
-Γιέ μου, πού πᾶς; -Μάνα, θὰ πάω μὲ τὰ καράβια.
Οἱ 7 νάνοι στὸ s/s Cyrenia

Μὲς στὸ τεράστιο σῶμα του εἶχε μὶ ἄθωα καρδιά.
Κάποια νυχτιά, μέσα στὸ μπάρ Ρετζίνα - στὴ Μαρσίλια
γιὰ νὰ φυλάξει ἔμμενα ἀπὸ ἓναν Ἴσπανό,
ἔφαγε αὐτὸς μίαν ἀδειανὴ στὴν κεφαλὴ μποτίλια.
Ἐνας νέγρος θερμαστής ἀπὸ τὸ Τζιμπουτί

Τὸ καραντί ... Τὸ καραντί θὰ μᾶς μπατάρει.
Σάπια βρεχάμενα, τσιμέντο καὶ σκουριά.
Ἀπὸ νωρίς, δεξιὰ στὴν μάσκα τὴν πλωριά,
κοιμήθηκεν ὁ καρχαρίας πού πιλοτάρει.
Καραντί

Ἐβραζε τὸ κύμα τοῦ Γαρμπῆ.
Ἦμαστε σκυφτοὶ κι οἱ δυὸ στὸ χάρτη
γύρισες καὶ μοῦ ἴπες πὼς τὸ Μάρτη
σ' ἄλλους παραλλήλους θὰ ἴχεις μπεῖ.
Σταυρὸς τοῦ Νότου

Ἐνα στυλῆτο ἔχω μικρὸ στὴ ζώνη μου σφιγμένο,
πού ἰδιοτροπία μ' ἔκαμε καὶ τὸ ἴκαμα δικό μου
κι ἀφοῦ κανέναν δὲν μισῶ στὸν κόσμο νὰ σκοτώσω
φοβᾶμαι μὴ καμιὰ φορὰ τὸ στρέψω στὸν ἑαυτό μου...
Ἐνα μαχαίρι

Νὰ πεις στοὺς φίλους χαιρετίσματα,
κι ἂν τύχει κι ἀνταμώσεις τὴν Ἑλένη,
πὼς μ' ἓνα φορτηγὸ -πὲς της- μπαρκάρισα
καὶ τώρα πιά νὰ μὴ μὲ περιμένει...
Γράμμα ἐνὸς ἀρρώστου



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

οπτικοποίηση Κατερίνα Μησιάρη εκπαιδευτικός

Mal Du Depart (ποιητική συλλογή «Μαραμπού»)

μελοποίηση :Γιάννης Σπανός

ερμηνεία: Γιάννης Καράλης

οπτικοποίηση Αγγελική Χατζηκυρλή μαθήτρια Β΄ Λυκείου

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΛΙΑΣ -Η ζωή του

απόσπασμα από την ΕΡΤ

Εσμεράλδα (ποιητική συλλογή «Πούσι»)

μελοποίηση :Θάνος Μικρούτσικος

ερμηνεία: Γιάννης Κούτρας

οπτικοποίηση Θανάσης Τσακίρης μαθητής Β΄ Λυκείου

Fata Morgana (ποιητική συλλογή «Τραβέρσο»)

μελοποίηση :Μαρίζα Κώχ

ερμηνεία: Μαρίζα Κώχ

οπτικοποίηση Γιάννης Ποττάκης- Γιάννης Τζαφέρη μαθητές Β΄ Λυκείου

απόσπασμα από τη «**Βάρδια**»

Σωτήρης Τσερίκου μαθητής Β΄ Λυκείου

Kuro Siwo (ποιητική συλλογή «Πούσι»)

μελοποίηση :Θάνος Μικρούτσικος

ερμηνεία: Γιάννης Κούτρας

οπτικοποίηση Δημήτρης Γιαννόπουλος μαθητής Β΄ Λυκείου

Καραντί (ποιητική συλλογή «Πούσι»)

μελοποίηση :Θάνος Μικρούτσικος

ερμηνεία: Θάνος Μικρούτσικος

οπτικοποίηση Γιάννης Καμπεράκης μαθητής Β΄ Λυκείου

Ένα μαχαίρι (ποιητική συλλογή «Μαραμπού»)

μελοποίηση :Θάνος Μικρούτσικος

ερμηνεία: Βασίλης Παπακωνσταντίνου

οπτικοποίηση Ελένη Ζγκούνι μαθήτρια Β΄ Λυκείου

απόσπασμα από τη «**Βάρδια**»

Σωτήρης Τσερίκου μαθητής Β΄ Λυκείου

Θεσσαλονίκη (ποιητική συλλογή «Πούσι»)

μελοποίηση :Θάνος Μικρούτσικος

ερμηνεία: Χάρης & Πάνος Κατσιμάχας

οπτικοποίηση Γρηγόρης Αλαφάκης –Γιάννης Μπούρης μαθητές Β΄ Λυκείου

Federico Garcia Lorca (ποιητική συλλογή «Πούσι»)

μελοποίηση :Θάνος Μικρούτσικος

ερμηνεία: Υπόγεια ρεύματα

οπτικοποίηση Κώστας Καπλάνης μαθητής Β΄ Λυκείου

Guevara (ποιητική συλλογή «Τραβέρσο»)

μελοποίηση :Χάρης Παπαδόπουλος

ερμηνεία: Βασίλης Λέκκας

οπτικοποίηση από διαδίκτυο

ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

αποσπάσματα από συνέντευξή του

Γυναίκα (ποιητική συλλογή «Τραβέρσο»)

οπτικοποίηση Κατερίνα Μησιάρη εκπαιδευτικός

Σταυρός του Νότου (ποιητική συλλογή «Πούσι»)

μελοποίηση :Θάνος Μικρούτσικος

ερμηνεία: Αιμιλία Σαρρή

οπτικοποίηση Έφη Δημοπούλου μαθήτρια Β΄ Λυκείου

απόσπασμα από τη «**Βάρδια**»

Σωτήρης Τσερίκου μαθητής Β΄ Λυκείου

Μαραμπού (ποιητική συλλογή «Μαραμπού»)

Μελοποίηση/ ερμηνεία: Social Waste

Χορός Αθανασία Μούστα μαθήτρια Β΄ Λυκείου

Ένας νέγρος θερμαστής από το Τζιμπουτί (ποιητική συλλογή «Μαραμπού»)

μελοποίηση :Θάνος Μικρούτσικος

ερμηνεία: Βασίλης Παπακωνσταντίνου

οπτικοποίηση Έφη Δημοπούλου μαθήτρια Β΄ Λυκείου

απόσπασμα από τη «**Βάρδια**»

Σωτήρης Τσερίκου μαθητής Β΄ Λυκείου

Οι 7 νάνοι στο s/s Cyrenia (ποιητική συλλογή «Τραβέρσο»)

μελοποίηση :Θάνος Μικρούτσικος

ερμηνεία: Θάνος Μικρούτσικος

οπτικοποίηση Γιάννης Καμπεράκης μαθητής Β΄ Λυκείου

Γράμμα στον ποιητή Καίσαρα Έμμανουήλ (ποιητική συλλογή «Μαραμπού»)

μελοποίηση :Δημήτρης Ζερβουδάκης

ερμηνεία: Δημήτρης Ζερβουδάκης

οπτικοποίηση Παναγιώτης Μαγκλάσης μαθητής Β΄ Λυκείου

Δημιουργία αφίσας: Χρυσάνθη Τσιάτσου μαθήτρια Β΄ Λυκείου

Επιμέλεια/ Συντονισμός: Κατερίνα Μησιάρη εκπαιδευτικός

